



HUIS IN DE KIJKER

Sint-Pauluscentrum, jeugdverblijf met een ziel

In het Middelbergpark van Rotselaar ligt het Sint-Pauluscentrum, een jeugdverblijf met kampeerterrein gelegen in een prachtig domein. Het jeugdverblijf heeft een binnencapaciteit van 73 personen. Voor wie het appartement bijhuurt, verhoogt de capaciteit nog eens met 12 personen. Beide entiteiten dragen het jeugdlabel type C en kunnen gebruikt worden in de formule zelfkook en volpension. Het kampeerterrein ligt wat verder op hetzelfde terrein. Daar kunnen nog eens tot 60 personen overnachten in tenten. De kampeersgenieten er sinds kort van een vernieuwd sanitair blok.

HET LEVENSWERK VAN PROFESSOR PAUL BOUTS

“De oprichting van het Sint-Pauluscentrum in 1980 hebben we te danken aan professor Paul Bouts”, vertelt Johan Verhegge, bestuurslid van vzw Volkswerk voor Openlucht. “Hij wilde zijn kapitaal ten dienste stellen van de jeugd.”

“Zijn eigen zwakke gezondheid was zijn drijfveer”, vult centrumverantwoordelijke Marie Josée Jost aan. “Hij wilde de jeugd op vakantie sturen, want in de stad was er onvoldoende bewegingsruimte en een gebrek aan gezonde lucht.”

Opmerkelijk is dat hij het centrum realiseerde op 80-jarige leeftijd. “Dit klopt, maar op dit domein was hij tussen de twee wereldoorlogen in reeds met jeugdwerk bezig”, vertelt Johan. “Het Sint-Pauluscentrum kwam er ter vervanging van een oude barak die de professor na de oorlog van het Amerikaanse leger op de kop kon tikken.”

SINT PAULUSCENTRUM PRAKTISCH

*Adres: Galgenweg 36, 3110 Rotselaar
Totale oppervlakte: 160 000 m²
Capaciteit: 85 bedden en 60 in tenten
Website: www.st-pauluscentrum.be*



BEROEPSKRACHTEN EN VRIJWILLIGERS NEMEN OVER

“Het domein wordt beheerd door een vzw die twee voltijdse en twee halftijdse beroepskrachten tewerkstelt. Deze beroepskrachten worden verder ondersteund door een viertal vrijwilligers”, zegt Johan.

“Met minder personen kan je dit jeugdverblijf niet runnen”, is Marie Josée duidelijk. “Elk weekend van 2018 zit vol en ook in de midweeken hebben we frequent scholen die hier verblijven voor bos- of bezinningsdagen. Vooral de vrijdagen zijn zeer druk, de tijdsperiode tussen de vertrekkende en toekomstige groepen is dan zo kort dat elke helpende hand welkom is. Toch zal je ons nooit horen klagen, want die drukke momenten verlopen altijd in een leuke sfeer en zijn bijgevolg zeer toffe momenten.”

DE UITDAGINGEN...

“Dankzij de goede verhuur en de personeelssubsidie is de vzw financieel gezond”, weet Johan. “Dat is een geruststelling, toch zien we nog enkele uitdagingen voor de toekomst. Nu verhuren we enkel het Sint-Pauluscentrum, in het verleden verhuurden we ook enkele chalets en nog een huis. De chalets hebben een andere invulling gekregen, maar het huis dat omwille van veiligheidsredenen afgesloten werd, willen we renoveren en opnieuw verhuren. Hiervoor hopen we binnenkort de financiële middelen te vinden. De uitzonderlijk mooie locatie vraagt hier om actie.”

“Groepen zijn aangenaam verrast door de speelomgeving, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de vele lokalen waarover we beschikken, de ingerichte keukens en de huiselijkheid die we uitstralen. Dat vinden we uiteraard goed en het strookt ook met de doelstelling van de professor om de jeugd vakantie te geven in een mooi domein en jeugdverblijf. Maar we zouden graag wat extra doen, namelijk zijn idealen doorgeven”, zegt Marie Josée. “Vraag is alleen hoe je dit doet”, vult Johan aan. “Werk je hiervoor extra aanbod uit? En kan dat eventueel gesubsidieerd worden?”

Wat zijn dan die idealen? “Bij de professor staat gezondheid bijna altijd centraal. De reden waarom hij dit domein kocht, had dan ook zijn reden. Er was in de eerste plaats de natuur, maar hij was er ook van overtuigd dat bijvoorbeeld het elektromagnetische van de berg waarop het jeugdverblijf ligt en de ozon die door de dennen werd vrijgegeven een helende kracht hebben”, zegt Johan.

“Om het jeugdverblijf in de toekomst verder te runnen, moeten we op zoek naar extra vrijwilligers”, is Johan overtuigd. “Ook daar moeten we ons goed over bezinnen. De vrijwilliger van vroeger kan je niet meer vergelijken met de vrijwilliger vandaag. Veel jongere vrijwilligers werken nu liever projectmatig. Het is aan ons om daar

wat op in te spelen en na te gaan welk engagement we vragen aan welke vrijwilliger.”

RIZIKI EN ANDERE TROEVEN

“We hebben vrijwilligers die we mogen contacteren voor workshops en dat met hart en ziel doen, maar we hebben ook een ongelooflijke troef met het Riziki atelier van Greta”, glundert Marie Josée. “Dit atelier werd ondergebracht in één van de chalets en staat vol met gerecycleerde materialen waarmee kinderen aan de slag kunnen.”

“Het atelier staat in principe los van het jeugdverblijf”, gaat Marie Josée verder. “Maar het leuke is dat Greta er bijna dagelijks is en dat iedereen er welkom is, van de kinderen in de buurt tot de scholen of de familiegroepen die bij ons logeren. Velen gaan gewoon even piepen en blijven dan bijna per definitie langer dan eerst gedacht.”

“Dit atelier, aangevuld met een workshop bio-appelsap, pizza of waskaarsen maken, zorgt ervoor dat hier voor groepen wel wat te beleven valt”, vult Johan aan. “Wie iets wil doen rond de Rode Ridder omdat het kasteel van Horst hier zo dichtbij ligt, kan bovendien de Hagelandse Ridders contacteren. De organisatie organiseert dan een heuse show, weliswaar tegen betaling.”

DE RELATIE MET DE GEMEENTE EN DE BUURT

Doorheen de jaren ontwikkelde het centrum een goede band met de gemeente en de burens. “Groepen die hier verblijven, krijgen van de gemeente een infobrochure”, weet Marie Josée. “In die brochure staat heel wat praktische informatie zoals het aanbod van de streek. Uitschieter in dit aanbod is zonder twiifel het openluchtmeer van Rotselaar. Daarin kan tegen betaling gezwommen worden, maar voor de groepen die hier verblijven voorziet de gemeente twee keer gratis toegang.”

“Hoewel het domein gelegen is in een residentiële omgeving, valt de overlast voor de burens mee. Dit zorgt ervoor dat we mits de nodige inspanningen een goede relatie kunnen onderhouden”, verklaart Johan de situatie. “Zo stellen we ons jeugdverblijf open voor het plaatselijke buurtcomité en doen we mee met de adventvensteractie. Tijdens die actie ontvangt er elke avond iemand de burens en wordt er een venster geopend. Dit venster blijft dan voor de rest van de adventperiode verlicht. Door als jeugdverblijf mee te doen aan deze actie, brengen we mensen samen, wat volledig in de lijn ligt van onze missie.”