



HUIS IN DE KIJKER

Het Galjoen, op een boogscheut van de zee

Het Galjoen is voor de Harry Potterfans een munteenheid, maar voor jeugdgroepen is het een prachtig verblijf gelegen in het gehucht Vosseslag. Nooit van gehoord? Vosseslag maakt deel uit van het polderdorpje Klemskerke, een deelgemeente van De Haan. Het strand ligt op anderhalve kilometer. Het jeugdverblijf type C biedt onderdak aan 79 personen. Vanaf 40 personen is de formule volpension mogelijk voor jeugdgroepen. Wie liever kiest voor zelfkook, kan er ook terecht.

1993

“Het idee om te starten met een jeugdverblijf is gegroeid vanuit mijn eerste twee jobs als maatschappelijk werker”, vertelt oprichter Marc Gilté. “Eerst werkte ik binnen een instelling van de bijzondere jeugdzorg waar ik als oud-scoutsman de organisatie van kampen in mijn takenpakket kreeg. Daartussen deed ik mijn burgerdienst in het Jongeren Advies Centrum met opnieuw in mijn takenpakket de ondersteuning van de aan het centrum verbonden sleep-in.”

“Met de ervaring van bovenstaande jobs, de nood van een aan de tijd aangepast jeugdverblijfcentrum en de zin om mij te engageren, volgden nieuwe stappen in het jeugdtoerisme. Eerst voorzichtig met de uitbating van een jeugdverblijf in De Panne en wat later in Westende”, gaat Marc verder. “Door het succes van die centra en de blijvende vraag naar overnachtingsmogelijkheden heb ik uiteindelijk beslist met Het Galjoen te starten. Een eerste gebouw werd gebouwd in 1993, een tweede in 1996.”

HET GALJOEN PRAKTISCH

*Adres: Vosseslag 17-21,
8420 De Haan*

Erkenning: type C

Totale oppervlakte: 2 000 m²

Binnencapaciteit: 79

Kampeerterrein: neen

Formule: zelfkook en volpension

Website: www.hetgaljoen.be



DIK TWINTIG JAAR LATER

“Als ik nu achterom kijk, dan is het toch een ongelooflijk avontuur geweest. Op een bepaald moment liepen er maar liefst elf verschillende leningen. Ik weet niet of ik dit vandaag opnieuw zou doen”, lacht Marc, “maar gelukkig zijn we van tegenslagen gespaard gebleven.”

Wat de toekomst voor Marc brengt? “Ik blijf betrokken bij het jeugdverblijf, maar wil bepaalde taken afbouwen”, is Marc duidelijk. “In 2007 werd daarom Het Galjoen ondergebracht in een vzw.”

EEN UITGEBREID TEAM

“Wie een jeugdverblijf met de formules zelfkook en volpension runt, weet dat er meerdere mensen nodig zijn”, stelt Bruno Vandenstein, algemeen coördinator van de vzw. “Bij ons is dit een goede mix van personeel met diverse contracten en een tiental vrijwilligers. Samen verzeenzelijken we diverse taken: algemeen beheer, public relations, onthaal van groepen, koken, poetsen, planning en educatieve begeleiding van zeeklassen, onderhoud van de gebouwen, boekhouding, personeelsadministratie, onderhoud van de tuin, contacten met overheden, vakantieparticipatie enz.”

Niemand in Het Galjoen werkt voltijds. Volgens Bruno is dit voor Het Galjoen en de medewerkers die er nu werken, een win-winsituatie. “Als we iemand voltijds aanwerven, moeten we die jaarlijks op economische werkloosheid zetten. Dat is niet zo fijn. Daarom kiezen we mensen die niet voltijds kunnen of willen werken. Onze kok is daarvan een voorbeeld. Hij wil het na een drukke carrière rustig aan doen. In Het Galjoen kan dat, want we bieden geen vol jaar volpension aan en werken niet a la carte. Hij werkt met weekcontracten.” De complexiteit van de diverse contracten voor zowel personeel als vrijwilligers nuanceert Bruno. “Dit valt allemaal best mee. Op één dag heb je de administratieve taken wel afgehandeld.”

DE DOELGROEP ANNO 2015

De doelgroep is in vergelijking met de oprichting van het jeugdverblijf niet veel gewijzigd. “We blijven principieel bij jeugd en bewaken dit met ons aanbod. Een voorbeeld: volpension is niet mogelijk voor familiegroepen. Als ze dit wensen, moeten ze een hotel boeken”, is Bruno kordaat.

“We bereiken zowel scholen uit Wallonië als uit Vlaanderen, waardoor de zeeklassen ongeveer op niveau blijven”, weet Bruno. “Door de gewijzigde regelgeving in Wallonië lopen de boekingen wel anders dan vroeger. Scholen boeken steeds later, omdat ze geen toelating krijgen als er minder dan 90 % van de leerlingen mee-

gaat. Op termijn kan dit een bedreiging vormen. Maar we zien ook kansen: de prijzen voor jeugdtoerisme in Wallonië stijgen, zeker in de centra die gesubsidieerd worden door de Waalse overheid, waardoor boeken in Vlaanderen aantrekkelijker wordt.”

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

Dat de vzw met Het Galjoen verder wil, is duidelijk uit de lijst van recente (duurzame) investeringen. “Alle daken en spouwmuren werden voorzien van extra isolatie, verwarmen gebeurt met een recente condensatieketel, er is een zonneboiler, er zijn zonnepanelen en ook de verlichtingsarmaturen zijn vervangen”, somt Marc de verwezenlijkingen op. En er zijn nog dromen. “In de toekomst willen we het waterverbruik duurzamer maken. We denken daarbij aan waterrecuperatie en een eigen waterzuivering.”

“De Bond Beter Leefmilieu reikte ons De Groene Sleutel uit”, gaat Bruno verder. “Dit hebben we niet enkel te danken aan de investeringen. Wie De Groene Sleutel ontvangt, trekt het duurzaamheidsaspect ook door in zijn volledige werking. Volgens de BBL scoren we hier als jeugdverblijf zeer goed.”

ECOLOGIEKLASSEN

“Om de impact van duurzaam handelen door te geven aan onze verblijvende groepen, rijpte het idee om samen met enkele partners uit de regio ecologieklassen te organiseren”, vertelt Bruno. “Toch zien we daar - hoe spijtig we dit ook vinden - voorlopig van af.” Waarom dan wel? “Het Galjoen heeft met 220 bezette nachten (dit wil zeggen dat er minstens één van beide gebouwen verhuurd was) nog groeimarge”, legt Bruno uit. “Maar er is één probleem: groeien betekent voor ons plots extra personeelskosten. Kosten waarvan we, na een grondige kosten-batenanalyse, weten dat ze onbetaalbaar zijn, zonder ons uit de markt te prijzen.”

NIEUWE BUREN

Binnenkort komen er acht villa's op de gronden naast Het Galjoen. Is er geen vrees voor overlast? “Neen, als uitbater is het mijn taak om groepen op een goede manier te omkaderen”, vertelt Bruno. “Respect staat daarbij centraal: respect voor de burens, maar ook respect voor elkaar en voor het materiaal.” Is dat respect dan ver te zoeken soms? “Dat valt gelukkig mee. Tot nog toe staat er maar één groep op mijn zwarte lijst, een studentenvereniging”, besluit Bruno.