



HUIS IN DE KIJKER

Stad of platteland? Don Bosco is de ideale uitvalsbasis!

“Toscane van het noorden”, zo omschrijft dichter Hubert van Herreweghen zijn Dilbeek. Overdreven? Misschien bij Belgisch hondenweer, maar vandaag niet. Tijdens de rondleiding in en rond jeugdverblijfcentrum Don Bosco is het genieten van de zonneschijn, wat verderop ligt een groen golvend landschap. Toscane dus, op een boogscheut van Brussel, een andere jeugdtoeristische troef. En daar stopt het niet. Op het domein zelf is er eveneens veel te beleven. Voor sportliefhebbers is er een voetbal-, basketbal en volleybalplein, voor de speelvogels een fantastisch park. Kortom: voor ieder wat wils.

VAN OPLEIDINGSCENTRUM VOOR PATERS TOT JEUGDVERBLIJF

Jeugdverblijf Don Bosco is een groot gebouw met een erkende binnencapaciteit van 56 personen. Wat opvalt, zijn de vele slaapkamertjes. “Kandidaat-religieuzen die aan hun vorming tot kloosterling begonnen, moesten volgens het kerkelijk wetboek een proeftijd van één of twee jaar doorlopen. Deze proeftijd, ook wel gekend onder de naam noviciaat, werd hier doorgebracht. Een echt klooster was het dus niet, maar er werd hier wel gewoond. De aparte kamertjes dateren dus uit die periode”, verklaart uitbater Eric Schaerlaecken.

“Door de terugval van het aantal roepingen kreeg het gebouw vervolgens de functie van bezinningscentrum, dit onder de naam Oasecentrum”, gaat Eric verder. “Onder het beheer van de paters van Don Bosco werd het gebouw toen gerenoveerd, maar de aparte kamertjes werden behouden. Van een jeugdverblijf was er toen nog geen sprake.”

JEUGDVERBLIJFCENTRUM
DON BOSCO PRAKTISCH

Adres: H. Placestraat 46, 1702 Dilbeek

Erkenning: type C

Totale oppervlakte: 20 000 m²

Capaciteit: 56

Formule: volpension en zelfkook

Website: www.jeugdverblijfcentrumdonbosco.be



“Omdat de bezetting van het bezinningscentrum daalde en het decreet ‘toerisme voor allen’ werd ingevoerd, beslisten de paters het bezinningscentrum om te vormen tot een jeugdverblijf type C. Renovatiewerken waren niet nodig, maar een nieuwe structuur wel. Er werd een vzw opgericht en het beheer werd na een sollicitatieproef aan mij toevertrouwd.”

WIJZIGENDE DOELGROEP

“Bij de opstart van het jeugdverblijf hadden we op jaarbasis ongeveer 3 000 overnachtingen. De voornaamste klanten waren toen scholen voor bezinningsdagen en catechesegroepen. Vandaag bereiken we de kaap van 5 000 overnachtingen, maar het aantal scholen en catechesegroepen daalt”, geeft Eric inzage in zijn overnachtingscijfers.

Wie komt er dan wel? “We verzorgen onze vaste klanten en blijven een voorkeur hebben voor groepen met een religieuze inslag, maar de stijging is toch vooral te danken aan het jeugdwerk”, vertelt Eric. “Niet de jeugdbewegingen, want die willen grote slaapzalen. We richten ons naar jeugdwerkvormen die aparte kamers net goed vinden omdat ze op kamp komen met personen die elkaar niet kennen”, verfijnt Eric zijn doelgroep. “Jint is daar een mooi voorbeeld van.” Met een omgevormde kerk tot turnzaal en enkele sportterreinen op het domein lijkt het vanzelfsprekend dat ook sportverenigingen vlot de weg naar het jeugdverblijf vinden. “Tot onze eigen verbazing is dit niet het geval” zegt Eric. “Misschien moeten we hiervoor wat meer inspanningen doen, maar door een volle kalender is dat niet direct een prioriteit.”

HET MOOIE DOMEIN EN BRUSSEL, TWEE BELANGRIJKE TROEVEN.

“Van het jeugdverblijf tot het centrum van Brussel reis je welgeteld 20 minuten, dit dankzij een goede treinverbinding. Vooral internationale jeugdgroepen en scholen uit Nederland maken hiervan gebruik. Wie geen bezoek brengt aan de hoofdstad, blijft meestal op het domein. Zelden trekken groepen erop uit in het Pajottenland”, weet Eric.

Voor de groepen is er geen aanbod, maar daar wil Eric verandering in brengen. “Groepen maken hun eigen programma, maar toch wil ik in de toekomst pakketten ontwikkelen waarmee groepen aan de slag kunnen. Misschien kunnen groepen hier wel ergens fietsen huren en via de fietsknooppunten het Pajottenland beter leren kennen”, maakt Eric zijn plan concreter. “Als ik zo’n informatie voor de groepen bundel, dan denk ik dat dit zeker een meerwaarde biedt.”

VOLPENSION ZONDER KOK

De keuken van het jeugdverblijf is voorzien van alle mogelijke kooktoestellen. Daarbij springen de steamer en de vaatwasmachine onmiddellijk in het oog. “Enkele maanden geleden stonden we nog zelf in voor volpension en was een goed uitgeruste keuken noodzakelijk, maar door de hoge personeelskost was dit niet langer haalbaar”, vertelt Eric. Het contract met de kok werd opgezegd en er werd een overeenkomst afgesloten met een traiteur. “Het resultaat is natuurlijk dat groepen die kiezen voor zelfkook verrast zijn van de infrastructuur”, lacht Eric.

VRIJWILLIGERS ZIJN DE TOEKOMST

“Het gebouw en domein werden onderhouden door de paters. Nu is dat, op enkele kleine klusjes na, niet meer het geval. Vandaag helpen er drie poetsvrouwen, voor de rest sta ik volledig zelf in”, legt Eric de taakverdeling uit. Of dit voldoende is? “Het is een arbeidsintensief gebouw, maar dankzij de poetsvrouwen – waarvan een halftijds equivalent gesubsidieerd door Afdeling Jeugd – is dit voorlopig werkbaar. Voorlopig, want we stijgen in overnachtingscijfers, maar jammer genoeg niet in subsidies. En extra personeel is geen optie. Wat de toekomst brengt, is dus afwachten.”

“Voor het onderhoud van het domein is er geen personeel. Daarvoor hadden we graag ondersteuning gekregen van de gemeente. Vooral omdat we het domein openstellen voor Chiro en oud Chiro (ze hebben er hun lokalen) en kinderen uit de buurt. Maar dat bleek jammer genoeg niet mogelijk of we moeten ervoor betalen”, legt Eric uit. “In de toekomst zullen we daarom de piste van een vrijwilligerswerking moeten bewandelen, maar evident zal dit niet zijn. De vrijwilligers van Don Bosco wonen verspreid over Vlaanderen en ook bij de lokale verenigingen is het enthousiasme niet groot”, weet Eric.

DE UITDAGING VOOR DE TOEKOMST

“Wat ik wil veranderen, is de sfeer in en rond het jeugdverblijf. Ik wil het geheel een jeugdiger karakter geven. Het buitenterrein, met het park in het bijzonder, mag avontuurlijker en ook binnen is de link met het bezinningscentrum nog te nadrukkelijk aanwezig”, weet Eric. Verspreid over het jeugdverblijf liggen er zo bijvoorbeeld honderden witte keien met bezinningsteksten op. “Ik heb er al spijt van dat ik beloofd heb om de keien te laten liggen”, vertelt Eric met een knipoog.